

Rejoice: christelijke felicitatiedienst gestart

FD

Deze week bezorgt de postbode op zevenhonderd adressen in Nederland een christelijke felicitatiedoos. Afzender: *Rejoice*, de nieuwe christelijke felicitatiedienst, die niet *Veronica*, maar de *EO* in een trouwdoos aanbiedt.

De dozen met kleine cadeautjes, proefmonsters en reclamefolders zijn geliefd, dus waarom een christelijke doos niet, dacht Harm Jan Wieringa uit Soest indertijd. Drie maanden geleden pakte hij het plan op, gisteren ging de eerste lichtung de deur uit.

Wie trouwt en daarbij adverteert in het *Nederlands Dagblad* of *Reformatorisch Dagblad*, krijgt een trouwdoos van *Rejoice*, het tweemansbedrijfje van Harm Jan en zijn vrouw Helene. Voor kersverse ouders is er een babydoos. Ook pas verhuisde of jubilerende echtparen trakteert *Rejoice* op een doos. Harm Jan: „We pluizen het ND en RD na

op familieberichten. Dat is onze eerste manier om adressen te werven. Later, als we wat langer meedraaien, kunnen we overgaan op de adressen die eerdere ontvangers van een felicitatiedoos ons opgeven. Zij kunnen namelijk op een bon in de doos anderen aanmelden die bijvoorbeeld gaan trouwen of een baby krijgen.”

Drieledig

„Ons doel is eigenlijk drieledig”, zegt Harm Jan. „We willen mensen feliciteren en op een vriendelijke manier christelijke producten onder de aandacht brengen. En natuurlijk, we willen ook graag resultaat zien. Ons bedrijfje moet lonend zijn, de dozen moeten zo succesvol zijn dat adverteerders ook in de doos willen.”

Info: telefoon 035-6037895 of zie website www.rejoice.nl